

# 11<sup>de</sup> Dynastietocht op zondag 13 november 2022

De start van de 11<sup>de</sup> Dynastietocht bevindt zich in het Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te Kessel-Lo. Van hieruit wandelen we via Beneden Kessel naar het Provinciaal recreatiedomein, een familiepark in een groene omgeving en door het Ploeterbos. Hier keert de 4 km terug naar de aankomst.

De andere stappers (5, 6, 7, 11, 15 en 20 km) wandelen langs de Abdij van Vlierbeek. Deze abdij werd gesticht in 1125 door de Benedictijnen uit Affligem nadat de hertog van Lotharingen, Godfried met de Baard, hen het domein geschonken had. Het huidige complex bestaat uit de kerk en het nieuwe abtskwartier in neoclassicistische stijl, het als kapel ingerichte prieeltje uit 1724 werd onlangs gerestaureerd. (alle afstanden vanaf 5 km passeren hierlangs).

Verder stappend langs de Molenbeek, wandelen we door het Ronde Bos en vervolgens via het Lindenbos (35 ha groot met mooie oude beuken- en eiken) naar de controlepost te Linden.

Vanaf de controlepost kan je kiezen voor een bijkomende lus van 4,0 km langs de Kratenberg en door de wijk Steenveld of voor een lus van 9,2 km via de Spielberg door het Chartreuzenbos (met mooie holle wegen en bruine ijzerzandsteenbanken in de flanken). Tot voor de Franse revolutie was dit het eigendom van de Kartuizerorde ('Les pères Chartreux'), vandaar de naam.

Nadat we een drankje en een broodje genuttigd hebben in de controlepost, stappen we verder door het Bleekbos. Via Hoog-Linden gaat het door het Kloosterbos terug naar de aankomst.

Wij wensen jullie een aangename herfstwandeltocht.